

Landsstyreformand Kuupik Kleists tale ved indførelse af Grønlands Selvstyre den 21. juni 2009 om morgenen

Kære medborgere.

Vi vågnede i morges med en helt ny følelse.

Vi vågnede med helt nye håb i hjertet.

Fra i dag indleder vi en ny æra i vort lands historie. På denne vigtige og højtidelige dag bevæges vi, når man i et tilbageblik erindrer Grønlands udvikling som samfund.

Det er som om vi er vågnet op til et land dækket med nyfalden sne, hvori vi sætter de første spor vores efterkommere senere skal følge efter i.

Jeg ønsker jer alle et hjerteligt tillykke på denne dag, hvor Selvstyret som indføres på vor nationaldag.

Vi nærer et håb og et ønske om, at vor fremtid vil være lys og bære megen frugt. Ved Selvstyrets indførelse åbnes der nye muligheder for os, portene som vi skal igennem er nu vidtåbne.

Vi er et lille samfund, og det vi har opnået i dag er meget betydningsfuldt for os. Fra i dag af er vi anerkendt som folk – vi er accepteret på lige fod med andre nationer. Mange samfund har opnået selvbestemmelse gennem store ofre, men vi har opnået Selvstyre ved samtale, gensidig forståelse og gensidig respekt.

Det vi har opnået i dag er frugten af vort arbejde og fælles løft. Vi har opnået Selvstyre, fordi vi har forståelse for hinanden, fordi vi kan hjælpes ad og fordi vi kan samarbejde. Vi har som samfund opnået Selvstyre i fælles takt, og vi har al mulig god grund til at være glade og ønske hinanden tillykke.

Lad os lige prøve at føle denne specielle glæde og lykke ved at have opnået resultater...

- føler du en kraft der stiger op i dit indre? Denne kraft har vi brug for i vor videre udvikling.

Vi har et stort arbejde foran os, og jeg er ikke i tvivl om at vi gennem sammenhold og ligeværdsfølelse, ja - hvem vi end er, vil opnå det vi har sat os som mål. For der er brug for os alle. Hvad vor opgave end er i samfundet, udfører vi det til gavn for os alle. Vi er hver især med til at støtte op om samfundsudviklingen, og vi ønsker alle en frihed til at kunne forsørge os selv også som hele mennesker både fysisk og åndeligt.

Der er brug for alle generationer såvel børn som unge og ældre. Børn giver livet nye kræfter, de unge skaber energi og håb og vore ældre tilfører livet en styrke og erfaring som vi ikke kan undvære.

Selvstyre stiller nye krav til os. Vi føler os parate til at tage et større ansvar og derfor sagde vi ja til Selvstyre. Og gennem vort ja viser vi, at vi selv ønsker at styre vort Land, og at vi selv ønsker at tage ansvar for vort liv.

Hvis vi skal udfylde Selvstyret fuldt ud, er det kun os der kan gøre det. Spørgsmålet beror alene på vor vilje. Ved at arbejde mere kan vi videreudvikle vor evne til at forsørge os selv og øge vor frihed som folk. Vi skal arbejde, men det er også nødvendigt at vi arbejder for at styrke os som folk.

Når vi er stærke som folk er vor evne til at forsørge os selv styrket. Vores ståsted vil være mere fast, og vore muligheder vil blive udvidet. For vi ved, hvor langt vi kan nå, når vi arbejder ud fra et solidt grundlag.

Dagen i dag er en helt speciel og meget vigtig dag, for fra i dag er vort grønlandske sprog det officielle sprog. Sproget kan ikke adskilles fra vor identitet, og derfor skal vi arbejde for at anvendelsen af det styrkes i hverdagen. Det skal ikke være sådan, at vi kun ved højtidelige lejligheder bliver mindet om, at vort grønlandske sprog er det officielle sprog. På den anden side skal vi heller ikke bruge sproget som middel til at undertrykke andre. Vi skal alle hjælpes ad og have respekt for hinanden for at opnå den bedste fremtid for vort land, med lige muligheder for os alle.

Grønland skal være et land, hvor fremmede føler sig velkomne. Vi er medlemmer af et globalt samfund, og nødvendigheden af at deltage i den globale debat har aldrig været vigtigere.

Vi kan ikke komme videre gennem selvtilfredshed og ved at være indadskuende – vi er også en del af det internationale samfund.

Vi indfører Selvstyre på et tidspunkt, hvor Grønland som aldrig før er i fokus over hele verden. Vi bliver nøje fulgt af omverdenen, og man kan spørge hvad vi kan bruge denne store interesse til. Vi kan bruge den til at søge nye muligheder gennem deltagelse i den globale debat.

Vort land har mange muligheder, og hvis vi er åbne og har tillid til vore medmennesker vil nye veje og muligheder åbne sig.

Tanker er jo altafgørende. Lad os komme Selvstyret i møde med positive og lyse tanker.

Jeg tror på, at vi gennem Selvstyret skaber et stærkt, veluddannet og energisk folk. Vi har allerede grundlaget for dette. Tænk bare på vore unikke forfædre, som har overlevet uafhængigt og helt uden støtte fra andre.

Vore forfædre har levet med stor udholdenhed - med den spinkle qajak som fartøj og har skabt så mange ting blot med den lille ulu som redskab. Med deres spinkle qajak færdedes de i det store hav, og de har overlevet vores barske og storslået lands natur alene gennem viljestyrke og handlekraft, således at vi i dag kan stå her.

Vi står her, fordi vi som grønlændere tror på at alting hænger sammen. Vi har forståelse for universets kræfter og at dette ikke kan skilles fra det enkelte menneskes sjæl. Vi har forstået sammenhængen mellem naturens kræfter og det at leve i pagt med den. Det er den opfattelse der er afgørende.

Denne tankegang har vi arvet fra vore forfædre og den skal vi værne om for fremtiden.

Vi har arvet en ting til, som vi naturligt bærer indeni og ikke omtaler så tit. Søgen efter glæde – latter og lattermildhed. En arv der styrker vores sundhed og som vi vil værne om. Også sundhed har vi brug for under Selvstyret.

Vi holder fest i dag med mange gæster udefra. Jeg er glad for, at så mange vil være med under festlighederne. Lad os byde dem velkommen med varme, og lad os alle være med til at give dem en uforglemmelig oplevelse.

Jeg er også glad for at Hendes Majestæt Dronning Margrethe, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary vil være med til vores højtidelighed.

Lad os håbe at årets længste dag, hvor vi festligholder Selvstyrets indførelse, med sit lys også giver os styrke. Vi overgår til Selvstyret med lyset inden i os, og lad os håbe at vejen vi kommer til at betræde altid vil være omgivet af lys.

Jeg ønsker jer alle en god fest.