

Miljøforhold i bygderne:

Udviklingskonference for mindre bosteder 30. og 31. juni 2017

Tale ved Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen

(De talte ord gælder)

Ærede deltagere,

Jeg vil på vegne af Naalakkersuisut udtrykke min glæde over afholdelsen af denne udviklingskonference for mindre bosteder.

Vi har som land en stor opgave foran os for at skabe en bedre fremtid for vores land og dets befolkning, om det er indenfor erhvervsudvikling, få flere i uddannelse, skabe arbejdspladser eller forbedre børn og unges vilkår. Det er vigtigt, at den udvikling ikke sker på bekostning af et rent miljø, og at udnyttelsen af naturens ressourcer samtidig tilgodeser de fremtidige generationers behov.

Tempoet skal op hvad angår sikring af ordentlige affalds- og spildevandsløsninger i bygderne. Vi har et stort efterslæb på oprydning af dumpe. Forbrændingsanlæg i bygderne fungerer ikke, så affald bliver samlet og brændt i det fri. Dette har været ulovligt siden 2007. Men affaldshåndtering handler ikke kun om et renere miljø. Det handler også om befolkningens sundhed.

Kommunerne har ansvaret for affaldshåndteringen, og det koster mange penge. Derfor arbejder Naalakkersuisut for, at få gang i en miljøfond, som skal hjælpe til med at føre affaldshåndteringen ud i livet. Det vil vi eksempelvis sikre ved, at der afsættes midler til at tage hånd om de affaldsprodukter, som de importerede varer skaber. Affaldshåndteringerne skal tilpasses de forhold og behov, som findes rundt omkring i de enkelte bygder – og fokus skal være på at finde løsninger, som fungerer i praksis.

Vi skal intensivere indsatsen for at finde tidssvarende løsninger på affaldsområdet. Vi skal tage ansvar for vores affald. Der er mange indsatser i gang, men der er stadig langt til målet. Derfor er miljøfonden en nødvendighed.

Affald er vores allesammens ansvar. Vi skal hver især være opmærksomme på, hvad vi gør med vores affald hjemme, i gaderne, i naturen og på havet.

Det har været enormt inspirerende, at se befolkningens forskellige initiativer med affald i forbindelse med Qujanaq-kampagnen. Det har været med til at skabe opmærksomhed hos både børn og voksne de sidste par år. Det har været med til at gøre folk mere bevidste om, hvad vi gør med den affald vi selv skaber i vores lokalsamfund. For et par uger siden kunne vi se i Qanorooq en borger i Qaqortoq, som havde sat sig for at samle cigaretskodder i byen. Det er prisværdigt og han fortjener ros for sin indsats.

Det kan godt være, at mandens indsats er som en dråbe i vandet i forhold til det efterslæb vi har indenfor affaldshåndtering. Men hvis vi sammen gør en indsats, både de offentlige myndigheder og de enkelte borgere, så kan vi nå langt. For mange bække små gør en flod.

Mens vi sidder her i dette lokale, for at tale om hvordan vi bedst kan udvikle bygder og mindre byer, er vi mange som samtidig glæder os til at komme ud i naturen for at udnytte vores lands mangfoldige levende ressourcer. For der er ikke noget bedre end at forsyne sig selv og familien med fisk, kød og hvad landet ellers kan byde på. Her henter vi vores mad og vores styrke.

Naturen er under forandring. Balancer og økosystemer påvirkes af ændringer i klimaet, men også af ændringer i de måder, vi som mennesker formår at høste naturens ressourcer på. Vi skal derfor finde balancen imellem at forsynes os selv her og nu, og så sikrer at vores efterkommere også kan få gavn og glæde af naturens fødevarer. Vi arbejder konstant på at styrke samarbejdet mellem forskere, fiskere og fangere. For hver især har vigtig viden at bidrage med i forhold til forvaltning af vores natur. Vi skal derfor blive meget bedre til at se hinanden som medspillere.

Bygderne har hver noget at tilbyde. Nogle bygder er yderst velfungerende, og ofte skyldes det bygdebeboernes egne indsatser og styrker kombineret med naturens spisekammer. Derfor er det så vigtigt, at vi passer godt på vores natur og miljø. For vi har det kun til låns af vores efterkommere. Vores opgave er, at vi skal sikre os, at de næste generationer har mulighed for at videreføre den kultur vi har med udnyttelse af de levende ressourcer.

Qujanaq!